

# ZIELSCONTACT

*Jacqueline vertelt...*

## Onsterfelijk bewustzijn bestaat dat? Gaat onze ziel verder?

Word je gehaald op je sterfbed door geliefde overledenen? Als we geconfronteerd worden met de dood hebben we allemaal zo onze vragen. Waar ga je naartoe? Heb je rust gevonden? Hoor ik nog eens wat van je, geef me alsjeblieft een teken. In mijn leven heb ik een aantal bijzondere ervaringen mogen meemaken rondom de reis van de ziel en de "taal der tekens". Zielscontact ervaren... Het stervensproces en overlijden van mijn vader vormden een keerpunt in mijn manier van kijken naar de dood en gaven mij naast het enorme verdriet verrijkende inzichten. Ik ben een aantal ervaringen in verhaalvorm gaan opschrijven om te inspireren en troost te bieden. De eerste titels zijn: "Ik kom mijn kind halen", "Tekens van mijn vader", "L'important c'est la Rose" en "Joodse kinderzielen naar het Licht".

Raakt dit iets in jou, ben je nieuwsgierig, lees dan mee op [zielscontact.com](http://zielscontact.com)

[WWW.ZIELSCONTACT.COM](http://WWW.ZIELSCONTACT.COM)

